

Afkicken van een leugen is moeilijker dan stoppen met roken.

Als atheïst heb ik mij nooit gestoord aan Sinterklaas & Zwarte Piet. Evenmin aan Kerstmis/kerststal inclusief, de Kerstman, de Paashaas of Allerzielen.

Ook al waren ze slechts verzinsels en geïntroduceerd door de katholieke kerk.

Ze waren en zijn voor mij een mooi vergelijk met de grote godsdienstige sprookjes die even grote verzinsels zijn met het verschil dat, alhoewel ze allemaal op zeer jonge leeftijd worden aangeleerd, men bij de goddelijke sprookjes ook na de kindertijd blijft volhouden dat het echt is/was.

Velen kunnen en durven daarover op latere leeftijd er zelfs niet meer aan twijfelen zonder wroeging te hebben. Tot aan de dood slepen ze vaak dit psychische trauma mee.

Recent nog was mijn 9 jarige kleinzoon teleurgesteld toen hij vernam dat Sinterklaas en al de rest niet bestonden. Hij verzette zich zelfs ruim een week tegen deze gedachte, totdat hij afgelopen zaterdag (want 'hij' kwam bij ons altijd iets vroeger of later) daadwerkelijk vaststelde dat er niets meer in zijn schoen lag. Ook nu nog loopt hij teleurgesteld rond. Hij was graag blijven geloven, ook al werd hij opgevoed zonder godsdienst. En dat niet alleen vanwege de cadeautjes ook vanwege de sfeer, het samenhangingsgevoel...

Kun je denken wat het voor volwassenen moet zijn om afstand te doen van de god-gedachte en bijbehorende fantasie.

Afkicken van een leugen is moeilijker dan stoppen met roken.



Waar ik mij wel aan stoor, aan erger zelfs, is aan de anti Zwarte Pieten-clubjes die wanneer ze niet over Zwarte Piet zeuren, wel een ander thema zoeken en vinden om ons voor racist uit te schelden. Maar dat wisten mijn 'vrienden' al, hoop ik.

**Politieke en financiële
liquidatie van het Front
National. En de politiek,
justitie en de pers zwijgen**

hier in alle talen

Breaking en alarmerend!!

Natuurlijk nergens te vinden op of in de belgische media.



Te veel om te vertalen, maar ik hoop toch dat u in staat zult zijn deze zeer belangrijke persconferentie in het Frans te volgen.

Luister en huiver !

De bank Soci t  G n rale die al jaren de vaste bank is van het Front National heeft zonder redenen of verklaring de rekeningen van de partij opgezegd. Een lokale bank, schrapte ook hun rekeningen, maar moest die na interventie van de France Nationale Bank terug openen, evenwel zonder toegang tot de verschillende transactiewijzen als cheques of betalingen met Carte Blue. Maar bovendien werd Marine Le Pen haar persoonlijke rekening bij haar persoonlijke bank opgezegd.

Als een bank partijen en mensen met een andere politieke mening dan de hunne kan boycotten, kan weigeren, dan maken ze misbruik van hun macht. Te veel om te vertalen, maar ik hoop toch dat u in staat zult zijn deze zeer belangrijke persconferentie in het Frans te volgen.

Het mag ons niet verbazen dat deze actie werd aangestuurd vanuit Europa en vanuit de partijpolitieke tegenstanders, zelfs door president Macron die uit deze bankenwereld komt en beslist meer wist/weet.

Wie is na deze fascistische daad de volgende partij en politicus die aan de beurt is? Vlaams Belang? De PVV? AfD? De

Winter ? Wilders?

Zelfs met de meest vijandelijke terroristische organisatie en hun aanhangers is men niet zo ver durven te gaan, en de vele teruggekeerde oorlogsmisdadigers krijgen terug hun uitkering, op hun bankrekening gestort uiteraard, om het even of ze al in de cel zitten met een flutstraf, of vrij rondlopen.

Ze gaven het voorbeeld. Ze moeten nu niet komen klagen als bij een wissel van de politieke macht de rechtse partijen hetzelfde doen met hun tegenstanders. Maar dat zal natuurlijk op een ander onthaal kunnen rekenen. Dat zou fascistisch, nazistisch, enz zijn.

Natuurlijk niet op onze TV

Iedereen kent wel het roepstoeterende linkse journaal dat met opgeheven vingertje en met opengesperde ogen, zich bewust van de wereldschokkende vraag die ze voor het oog en de camera's van de wereld gaan stellen. Een vraag waarop ze enkele dagen in hun kamertje of onderweg hebben gebroed en hard gerepeteerd. De vraag die hen plotsklaps wereldberoemd zou maken en alle deuren in de journalistiek openen.

En dan ..., dan breekt het, als in hoop en gedachte, grote moment aan dat ze de president van de Verenigde Staten, tijdens zijn buitenlandse missie, een vraag mag stellen tijdens de persconferentie.

Zie en hoor hier wat volgde...

Hou de zak met chips maar klaar, en een zakdoek voor de tranen.

Even dacht ze te kunnen zweven. Nu komt ze nooit meer van

grond.

Dit seutje is geen match voor Trump. Als ze wilt worstelen met een man als hij, dan moet ze van modder eten houden.

Opzij ! Opzij! Opzij!

Wij moeten ons aanpassen aan de door Merkel geïmporteerde culturen. Niet enkel aan couscous, besnijdenissen, polygamie of het straffen van vrouwen. Ook aan dit!

Een bruiloft in het midden van Duitsland zoals wij die ook steeds vaker kennen: de voorste passagier trekt een wapen en vuurt meerdere keren uit de auto. Daarenboven is er ook het gevaarlijke rijgedrag, het overtreden van vele verkeersregels, de agressiviteit t.a.v de autochtonen.

Alhoewel klacht werd ingediend, zal er uiteindelijk niets gebeuren. De wind gaat snel liggen, en de politie teruggefloten of te laf om ons te verdedigen.

We zijn zelfs niet meer in staat om 200 personen bijeen te krijgen in verzet tegen de bouw van een megamoskee in Gent , die de Turkse dictator en achterlijke moslims steeds meer macht en invloed geven op ons leven.

<http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2017/11/trouwkaravaan-Duitsland-nov-2017-met-pistoolgebruik.mp4>

Van mattenklopper naar mitrailleur

Knettergek !

De Nederlandse politiek lijdt aan belgische ziekte. 24 ministers en staatssecretarissen.

Op alle departementen twee ministers (waar komt dat nog voor?) Krampachtig gezocht naar vrouwen en die natuurlijk ook gevonden.

Via positieve discriminatie? Het is om een statement te maken dat vrouwen alles moeten willen en ook alles kunnen. Niet komen klagen als er volgend jaar ook hout moet worden gehakt. (al zij er natuurlijk uitzonderingen die de regel bevestigen.)

Nu ja, ook bij de mannen in de politiek staan niet de besten aan het roer, maar door gesjacher en intrige.

Gelukkig nog niet door positieve discriminatie. Maar dat komt misschien nog wel.

Een vriend schreef:

" Geweldig. Weer een vrouw als minister van defensie. Zie je dat ze in dit land niets leren. Heeft alleen ooit een mattenklopper vastgehad en een waterpistool toen ze 8 was. Arm defensie"

Wat zullen de militairen zich gesteund voelen.

Maar wie weet?. Misschien, binnen 10 jaar ofzo, horen we van seksuele intimidatie en seksisme? Pas nadat de tonnen Euro's zijn veilig gesteld en de carrière niet meer van de rails kan, of ze voorbij is. 😊 😂 Want zij heeft worstjes op haar borstjes, preitjes op haar dijtjes, karbonades en salades op haar bil ☐☐☐☐☐☐☐☐

Oei! Mag dat nog zo'n liedje? ☐



[Rutte III telt zestien ministers en acht staatssecretarissen](#)

De Nederlandse formateur Mark Rutte (VVD) heeft de lijst van namen op zijn te vormen kabinet bekendgemaakt.

vrt.be

‘Samen naar de kloten’ Heel veel redenen om nooit meer in een stad te komen.

Er zijn nu zo veel mensen die Gent links laten liggen dat de parkeergarages haast leeg zijn, maar ook de winkels enz....

Ik mijd Gent, en elke grote stad waar men mijn komst saboteert, waar men mij doet betalen om te mogen kopen. En als ik pech zou hebben nog een parkeerboete zou oplopen. Hoeveel goedkoper zou een winkel in Gent moeten zijn om de brandstof, de slijtage, het tijdverlies, het parkeergeld en de eventuele maar kansrijke verkeers- of parkeerboete te kunnen opvangen, t.o.v een winkel uit je buurt en zeker in vergelijking met het winkelen via internet.



Het ziet er voor de middenstand niet goed uit, want van de aangetrokken 'nieuwe bevolking zal men het niet moeten hebben. Die kopen als ze daarvoor al het geld zouden hebben, bij voorkeur bij hun echte land- en religiegenoten, hun eigen meegebrachte waterpijpen, folkloristische kledij en religieuze gewaden, in halal beenhouwerijen en restaurants en hun eigen supermarkten.

Tel daarbij de grotere onveiligheid, de toenemende vrouwonvriendelijke en seksueel agressieve bevolking; de gauwdieven, bedelaars en krakers uit Romaland. De 'jongeren die ongestraft en vaak zonder rijbewijs of verzekering je met gierende banden uit de schoenen rijden. Maar ook de toeterende bruidsstoeten, de gezangen uit de minaretten van de grootste moskeeën van het land.

En last but not least, de ooit tweede beste burgemeester van de wereld en kompanen, voor allochtonen dan wel, die het land en de Gentenaars door belangenvermenging en gegraai blijkbaar wettelijk mochten bestellen.

(Ghelamco, PubliPart, Optima -bank, de cumulatie en vergoeding van mandaten waarvoor ze vaak geen klap uitrichtten)

Hoeveel redenen moet u nog hebben om steden als Gent, Antwerpen, enz niet langer kapot te laten maken?

Hoeveel redenen om er niet te wonen en er nooit meer te komen?

Ik heb er nog maar één. Mijn dochter woont helaas in Gent bij haar Gentse man die er al een huis en een zoon had, en daarom verplichtingen door het co-ouderschap.

Jammer, echt jammer.

Een kleine troost dat ik niet de enige ouder ben met zo'n probleem, en dat het nog veel erger zou kunnen zijn. (ik durf er niet aan denken)

Ladders van spuug en paktouw

Omdat ze denken dat het zal werken, toverden ze uit hun hoed een bruin konijn in plaats van een wit konijn. Is jinnih genoeg dhimmie om als truus te worden gebruikt door vaginafeministen?

Ik vermoed van wel. Ze vertrok al eerder met hommeles en slaande deuren uit het politiekorps van Antwerpen waar ze totdan de diversiteits- en racismetroeven handig wist uit te spelen om hogerop te klimmen. Tot haar ladder van spuug en paktouw bleek ze zijn gemaakt. Maar ze kwam toch handig terug op haar poten als een kat en verkocht haar verhaal met succes aan 'de beste burgemeester van de wereld' 😊 ☐ 😊 ☐ 😊 ☐ , Bart Somers.

Inmiddels zal ze een betere ladder hebben gebouwd, met racisme, multicul, diversiteit, klimaat, discriminatie enz..., en nu de hulp van Bart Somers, die er ook zijn winkel op bouwde, en twee partijen die 'Weg met ons' als schaduw-devies hebben.

Maar hoe veilig zou de grootste stad van Vlaanderen met haar worden? Eerder het omgekeerde is te verwachten. Allochtonen

zouden al helemaal het gevoel krijgen dat ze alles mogen, en Antwerpen zou nog meer een aantrekkingspool worden. Gelukkig geven analisten de rood-groene coalitie zeer weinig kans om de verkiezingen te winnen. Maar het kan mij niet geruststellen.

Voor vrouwen die hun sekse gebruiken om hogerop te klimmen hebben we een naam. Voor dit fenomeen nog niet. Heeft ze de vereiste kwaliteiten? Wellicht niet. Maar wel de juiste fysieke kenmerken waar SP-A en Groen zo van houden, en die passen in hun politieke kraam. En daar horen wij niet bij. Al lang niet meer.

Ben ik dan helemaal tegen iemand met een kleur. Nee, behalve wanneer het er verplicht te veel worden, het de voorbode van ontsporing wordt, en de ondergang van de autochtone bevolking. Het is bovendien niet echt haar huidskleur die mij tot onrust stemt en dit artikel doet schrijven, maar wel wat ze ermee van plan is te doen. Of laten doen.

White lives matter more, als men kijkt naar de omvolking die al jaren plaatsvindt, en de gevolgen die dit demografisch, etnisch, economisch, genetisch en sociaal voor ons heeft. Hoeveel blanke politici van Europese oorsprong zijn er in Noord en Equatoriaal Afrika, het Midden Oosten, India, China,?

Groen en sp.a trekken samen naar de kiezer in Antwerpen

11-10-17, 17.46u – DBA
<https://www.demorgen.be/politiek/groen-en-sp-a-trekken-samen-naar-de-kiezer-in-antwerpen-b010f5e8/>



[1 Commissaris Jinnih Beels maakte vorig jaar de overstap van de Antwerpse naar de Mechelse politie.](#) © ID / Jonas Roosens

De Mechelse politiecommissaris Jinnih Beels zal wellicht op de tweede plaats staan van de rood-groene Stadslijst in Antwerpen. Ze zal als onafhankelijke opkomen. Dat wordt bevestigd aan onze redactie.

Sp.a en Groen praten al maanden over een gezamenlijke Antwerpse lijst voor de verkiezingen van volgend jaar. Dat de groene kopman Wouter Van Besien die lijst wellicht trekt, was al langer duidelijk. Maar de verdere invulling was tot nog toe niet bekend.

Nu meldt Gazet van Antwerpen dat Jinnih Beels wellicht op de tweede plaats zal staan. Dat wordt door Antwerpse bronnen bevestigd aan onze krant. "Dat is inderdaad de bedoeling", klinkt het. Sp.a en Groen benadrukken wel dat de gesprekken nog volop lopen en dat "de laatste puzzelstukken nog gelegd moeten worden".

Dat Beels de rood-groene lijst versterkt, is symbolisch belangrijk: zij was jarenlang het gezicht van de cel Diversiteit bij de Antwerpse politie, maar trok vorig jaar

naar Mechelen omdat ze niet tevreden was over het beleid van het Antwerpse bestuur.

Plaats 3 zou voor sp.a-kopman Tom Meeuws zijn. Wie de lijstduwer wordt, is nog onbekend. Het is ook nog niet duidelijk of dat een sp.a'er of een groene wordt, of een andere onafhankelijke kandidaat.

De EU is GEEN democratie ! En straks Nederland ook niet meer !

De Europese Unie is een van de grootste bedreigingen van de verworven politieke rechten van de burgers en van het zelfbeschikkingsrecht van ons land in de wereld.

De Nederlandse bevolking niet alleen per referendum de Europese grondwet, maar ook het associatieverdrag met Oekraïne in een referendum op 6 april 2016 met een ruime meerderheid.

De Nederlandse regering en parlement hebben de goedkeuringswet vervolgens toch aangenomen. Waarom? Omdat, zoals u weet, volgens onze politici, het 'Europese project' iets 'onvermijdelijks' is, en omdat gewone burgers niet (langer) geacht worden invloed uit te oefenen op zoiets 'technisch' als de geopolitiek van de EU.

Omdat de Nederlanders blijkbaar niet de juiste mening hebben over zaken van hogere politiek heeft de komende coalitie besloten het raadgevend referendum maar weer af te schaffen voordat het goed en wel onderdeel van ons politieke leven kon worden.

De Europese Unie wil via de zittende machthebbers elke vorm van referendum afschaffen.

Niet dat wij dit recht in Vlaanderen/belgië hadden, maar andere landen kenden dat wel. Toch wil ik dit referendumrecht in andere landen verdedigen, want het komt alleen het volk toe, niet de regering, en zelfs niet het parlement, om afstand te doen van dat recht. Het komt allerm minst een dictatuur als de EUSSR toe om dat recht, rechtstreeks of door collaboratie, te vernietigen.

De EU is GEEN democratie ! En straks Nederland ook niet meer !

Vandaar dat ik het burgercomité steun met woorden en daden.

(enkele zinnen uit de onderstaande website/oproep bewerkt tot algemeen gebruik)

[Back in business. Steun ons!](#)

Back in business. Steun ons!



Het Burgercomité-EU is opgericht om te streven naar een referendum over het herstel van onze democratie door een uittreding van Nederland uit de ondemocratische Europese Unie zoals de Britten dat met succes hebben gedaan in 2016. Na het Oekraïne-referendum en de laatste verkiezingen in ons eigen

land hebben wij ons op onze volgende stap beraden. Om het komend jaar onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken hebben we evenwel uw financiële steun nodig. We leggen u hier graag kort uit wat we van plan zijn, en waarom.

Vrijwel 100 jaar geleden, op 12 december 1917, werd in ons land het algemeen kiesrecht voor mannen en passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. In 1919 verkregen vrouwen het actief kiesrecht en in 1922 werd het algemeen kiesrecht in de Grondwet vastgelegd. Nu, 100 jaar later, staat de democratie die toen is gesticht onder druk. De Europese Unie is een van de grootste bedreigingen van de verworven politieke rechten van de Nederlanders ten opzichte van de staat, en van het zelfbeschikkingsrecht van ons land in de wereld.

Om aan te tonen dat die bedreiging reëel is heeft Burgercomité-EU in 2016 samen met GeenStijl en Forum voor Democratie een referendum afgedwongen over het associatieverdrag – of beter gezegd *kolonisatieverdrag* – dat de EU met Oekraïne had gesloten. De Nederlandse bevolking *verwierp* dit verdrag in een referendum op 6 april 2016 met een ruime meerderheid. Onze regering en ons parlement hebben de goedkeuringswet vervolgens toch aangenomen. *Waarom?* Omdat, zoals u weet, volgens onze politici, het ‘Europese project’ iets ‘onvermijdelijks’ is, en omdat gewone burgers niet (langer) geacht worden invloed uit te oefenen op zoiets ‘technisch’ als de geopolitiek van de EU.

Omdat de Nederlanders blijkbaar niet de juiste mening hebben over zaken van hogere politiek heeft de komende coalitie besloten het raadgevend referendum maar weer af te schaffen voordat het goed en wel onderdeel van ons politieke leven kon worden.

Onze democratie is het kind van de rekening. De Nederlandse bevolking, die in twee stappen, in 1917 en 1919, soeverein van dit land werd, heeft *niets* meer te vertellen over de *meest fundamentele* politieke (en constitutionele) ontwikkeling in onze tijd: het opgaan van ons land en onze democratie in een

Europese politieke unie en een EU-geopolitieke machtsstructuur. Het Verdrag van die Unie, zo herinnert u zich ongetwijfeld, lijkt als twee druppels water op de Grondwet die de Nederlanders in 2005 ook al per referendum hadden verworpen.

Vorige week nog zei onze 'Europese president' Juncker tijdens zijn Troonrede (!) dat op termijn één Europese politieke unie onvermijdelijk is en gaf hij zelfs te kennen Europese landen die de euro nog niet hebben ingevoerd te willen gaan dwingen dit alsnog te doen. Met democratie heeft dit alles vanzelfsprekend niets meer te maken. En toch heeft hij grotendeels gelijk. De door u verworpen Europese 'grondwet', die in de vorm van het Verdrag van Lissabon toch aan ons werd opgelegd, stelt het vormen van een 'nadere Unie' immers voor als een verplichting van de EU-superstaat-in-wording.

Als Burgercomité-EU willen we tegen deze zogenaamd 'onvermijdelijke' ontwikkeling blijven strijden. Die 'onvermijdelijkheid' is tenslotte het gevolg van een hele reeks *politieke keuzes* die tegen de uitdrukkelijke wilsbeschikking van de Nederlandse kiezer in **twee referenda** ingaan, en daarom allesbehalve onvermijdelijk zijn. Er zijn ook andere keuzes mogelijk, maar dit is wat onze elites willen. Niet wat wij willen, en, daarvan zijn we overtuigd, zeker ook niet wat de Nederlandse bevolking wil!

Omdat de media hun werk niet doen willen wij, om de Nederlandse bevolking over de 'staat van onze democratie' te informeren, in het kader van 100 jaar algemeen kiesrecht een boekje doen verschijnen waarin we de belangrijkste bedreigingen voor onze democratie vandaag beschrijven. Dat boekje wordt een vervolg op ons *Manifest aan het volk van Nederland* uit 2015, dat overigens nog altijd te verkrijgen is. Zie daarvoor: [hier](#).

Om actief te kunnen blijven, en onze website in de lucht te kunnen houden, zijn we afhankelijk van uw steun. Het is

inmiddels twee jaar geleden dat we een crowdfundingactie organiseerden, en nu zijn we bijna door ons budget heen. U kunt ons draaiend houden door een (kleine) donatie op rekeningnummer NL06 INGB 0006 6278 25. Alvast heel veel dank voor uw steun!

Sleepwet



Referendum

We roepen u ook op om, indien u dat nog niet deed, te tekenen voor het referendum over de zogenaamde **sleepwet** die de Nederlandse staat grote bevoegdheden geeft om de Nederlanders af te luisteren, hun apparaten te hacken en informatie over ons te verzamelen. U kunt digitaal tekenen op <https://sleepwet.nl> tot **12 oktober**. U kunt ook het formulier invullen, uitprinten en voor **16 oktober** per post versturen

via <https://www.referendumovereenwet.nl/wetten/34588>. Als er niets gebeurt kan dit zo maar het laatste nationale referendum ooit worden. **Alleen daarom is uw handtekening al belangrijk!**

Met strijdbare groeten,
Burgercomité-EU

De week van het Nederlands, als vlag om een corrupte lading te dekken. #verkiezingen 2018

Van 7 tot 14 oktober vindt in Brussel de week van het Nederlands plaats.

En die Nederlandse week noemen ze dan ... 'Brussel Mon Amour' ?
!!! ? ☐

En dan gaat het er ook nog over 'Diversiteit' ☐, al helemaal dodelijk voor onze taal en volk.

Welke kluns heeft dat bedacht? Het moet wel een tsjeef zijn uit 'de beweging.net'.

Geef die man of vrouw eens hun C4 !

Nog een opmerking : Hoeveel mensen weten eigenlijk af van deze week?

Het lijkt me weer een activiteit waarmee onrechtstreeks ergens vrienden aan een baan of betaalde hobby worden geholpen, want geld zal er hoedanook weer rijkelijk vloeien naar zo'n gebeurtenis.

En het laat bij de geldschietters, en vooral het publiek, het gevoel na dat er toch iets gedaan is voor de Vlamingen en de Nederlandse taal. Daarna kunnen ze zich met opgeblonken geweten weer bezig houden met andere zaken.

Hoeveel mensen er aan deelnemen zal hen daarbij worst wezen.

Zelf vernam ik pas afgelopen donderdag, en wel voor het eerst van dit , misschien oorspronkelijk goed bedoelde, maar nu hatelijke initiatief.

Nogal laat nietwaar om de boodschap er rond te verspreiden en mensen hiervoor warm te maken?

Mensen hebben inmiddels meestal al andere plannen en verplichtingen.

Maar dat er geen volk, behalve het VREEMDE volk moet worden

bereikt, is wellicht de bedoeling. Elke vreemde stem in Brussel telt immers dubbel, en een te veel aan wakker gemaakte echte Vlamingen zou dan ook een lont in het buskruit kunnen zijn.

Eigenlijk zou het wel goed zijn dat iemand zulke zaken eens evalueert, een kosten/baten analyse maakt, de belanghebbenden of belangenvermengers in kaart brengt, hoe groot de interesse was, wat het nut ervan is. Laat me toe een gevoel te voelen opwellen als bij Samusocial-affaire, waar, met die naam als vlag, de echte corruptielading decennia verborgen bleef voor het volk.

Gaan we er wat aan doen?? Of laten we begaan?

Actie nu, met knipoog naar Voorpost en TAK, of in het stemhokje 2018.

Ja ook via de gemeenteraadsverkiezingen en de burgemeesters kunnen we bepalen we wat er gebeurt in Vlaanderen en Brussel. Meer dan je denkt, doch niet lang meer !

Zie via
link: <https://www.brusselmonamour.eu/index.php/week-van-het-nederlands-in-brussel/>

[Brussel Mon Amour](#)

Een Schat van een Stad

Week van het Nederlands in Brussel



Programma Brussel Mijn Amourke

“Week van het Nederlands in Brussel”

Brussel, 7-14 Oktober 2017

aangepast inhoudelijk programma : volg op Facebook

De international "Week van het Nederlands" is een initiatief van de (Nederlandse) Taalunie

met een speciale dank vanwege *Brussel Mijn Amour* aan Cultureel Consulaat Antwerpen & DGG (vzw/asbl)

THEMA 2017

"Diversiteit & het Nederlands in Brussel"

Anno Tweeduizend en Zeventien

Getuigenissen, Knelpunten en Behoeften & een Toekomstperspectief voor Brussel in het Nederlands, de oorspronkelijke taal van de Stad & haar relatie met de Lage Landen & de Wijde Wereld met een positieve kosmopolitische open visie

Met de steun van Muntpunt, het Huis van het Nederlands in Brussel, De Buren, het Vlaamse Afrikaans Huis Kuumba in Brussel, en Cultureel Consulaat Antwerpen (BABA Connexie), en vele sympathisanten

"Ik hoop dat je begraven wordt en niet gecremeerd, zodat ik op je graf kan

pissen. “

Van sommige doden niets dan slecht. Zo ook van Eberhard Van der Laan, de ex burgemeester van Amsterdam.

Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke loftrompetten die politici afsteken bij elk overlijden van een politicus, behalve als die Karel Dillen heet of Joris Van Houthem.

Voor een verrader als Eberhart Van der Laan was er gejang, en werden de mooiste lofbetuigingen uit de kast gehaald, niet in het minst door Daniël Termont die met zijn boeventronie nog maar eens op TV er zijn links mullticul- en diversiteitsverhaal mocht aan ophangen.

Hieronder een artikel dat al die spijt en lofbetuigingen naar de prullenbak keilen. Van Der Laan gaat de geschiedenis in als verrader van het Nederlandse volk.

We mogen blij zijn dat hij het hoekje is omgegaan, al zullen zijn daden nog lang een spoor van maatschappelijke en economische vernieling nalaten.

Trouwens, ...Leeft Job Cohen , de man die altijd met moslims thee ging drinken, nog?

Spijtig !

Niet vriendelijk van mij zoiets te schrijven, zullen sommigen zeggen. Het is maar even veel of zelfs minder dan wat anderen ooi juichend zeiden en schreven over hun tegenstanders toen die werden geliquideerd of kwamen te overlijden.



[Ik had Van der Laan een lang leven gegund. Achter de tralies: Wat Eberhard van der Laan Amsterdam aangedaan heeft – een bloemlezing](#)

fenixx.org

De eerste keer dat Eberhard van der Laan het bloed onder mijn nagels vandaan haalde was toen hij minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV was. In 2009 stelde de PVV vragen over de kosten van de immigratie. Van der Laan antwoordde dat het kabinet geen boekhouding van allochtonen bijhield.

“Het kabinet is niet van plan apart uit te rekenen wat de kosten en opbrengsten zijn van allochtonen in Nederland.” Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) zei dat de ministers wel gegevens willen verstrekken die zijn af te leiden uit de begroting. “Maar wij gaan principieel niet verder toerekenen dan we al doen in onze eigen begrotingen, want we houden geen boekhouding bij van groepen mensen”, voegde hij eraan toe. “We zijn niet geïnteresseerd in wat een individu kost – een Fries, een oudere, een gehandicapte of iemand met blauwe ogen.”

Beluister

hier

(<http://player.nos.nl/index.php/media/play/tcmid/tcm:5-562714/>) het interview met minister van der Laan

bron:

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/9/4/040909_vdlaan_wilders.html

Twee weken later kwam Van der Laan met cijfers wat de ouderen ons in dit land kosten ...

De tweede keer dat ik me doodergerde aan Van der Laan vat ik persoonlijk op, een door hem georkestreerde aanval op mijn fysieke zijn, een doodzonde in mijn ogen. Bij de vreedzame Pegida demonstratie in Amsterdam had Van der Laan het zo geregeld dat eerst AFA zich kon verzamelen, om 14.00 uur anders liggen ze nog in bed, in de onmiddellijke nabijheid van de aan Pegida toegewezen locatie. Het was een kleine moeite geweest om de groepen uit elkaar te houden of om geen toestemming te geven voor een demonstratie op dezelfde dag. Bovendien had AFA geen demonstratievergunning aangevraagd en was die ~~demonstratie~~ aanval van zijn knokploeg dus illegaal. Het kan niet anders dan dat Van der Laan dat met opzet zo geregeld had, met de kennelijke bedoeling ons zodanig met geweld te intimideren dat we het wel uit ons hoofd zouden laten ooit nog onze mond open te trekken. Dan rest nog slechts de optie van tegengeweld ... (nou heb ik zo mijn twijfels bij het huidige Pegida, maar dat is irrelevant voor)

Op dit moment dat Van der Laan zijn SturmAbteilung inzette om de democratische grondrechten van burgers met een andere mening te vermorzelen had hij uit zijn ambt gezet moeten worden. Van der Laan schrok er niet voor terug om de in Amsterdam ingevoerde sharia (het onmogelijk maken van kritiek op islam is het eerste doel van sharia) met geweld te bestendigen. Van der Laan is geen en was nooit een democraat. Tuig inzetten om mij mee aan te vallen geeft mij het recht om jou aan te vallen. Fysiek. Ik zal het er bij laten. Ik hoop dat je begraven wordt en niet gecremeerd, zodat ik op je graf kan pissen. Dat is een belofte.

De *'gevaarlijkste islamiseerder die nooit berecht zal worden'* heeft zoveel op zijn geweten dat het onderverdeeld moet, de titels spreken voor zich. Het is ook zoveel dat het alleen weer te geven valt, zonder er een boek van te maken, door alleen de linkjes naar de betreffende artikelen te geven.

Van der Laan heeft mijn stad uitgeleverd aan de Islam. Het is Van der Laan's schuld dat ik hier niet in vrede oud kan worden

en op termijn, voor ik oud en zwak ben, en daarmee een prooi voor zijn moslims, tegen mijn zin deze stad zal moeten verlaten, terwijl zijn jihadisten hier veilig en openlijk verder kunnen gaan met de sharia in te voeren.

Van der Laan heeft Amsterdam vernietigd.

Ik had Van der Laan een lang leven gegund. Achter de tralies.

Ik wens Van der Laan niet dood, ik wens Van der Laan op water en brood.