

Natuurlijk niet op onze TV

Iedereen kent wel het roeptoeterende linkse journaal dat met opgeheven vingertje en met opengesperde ogen, zich bewust van de wereldschokkende vraag die ze voor het oog en de camera's van de wereld gaan stellen. Een vraag waarop ze enkele dagen in hun kamertje of onderweg hebben gebroed en hard gerepeteerd. De vraag die hen plotsklaps wereldberoemd zou maken en alle deuren in de journalistiek openen.

En dan ..., dan breekt het, als in hoop en gedachte, grote moment aan dat ze de president van de Verenigde Staten, tijdens zijn buitenlandse missie, een vraag mag stellen tijdens de persconferentie.

Zie en hoor hier wat volgde...

Hou de zak met chips maar klaar, en een zakdoek voor de tranen.

Even dacht ze te kunnen zweven. Nu komt ze nooit meer van grond.

Dit seutje is geen match voor Trump. Als ze wilt worstelen met een man als hij, dan moet ze van modder eten houden.