

De NGO -beerputten zijn diep. Maar er werden nog geen kindjes gedood (zou dat?)

**Slechts het bovenste laagje van de
gigantische NGO-beerputten ontdekt, en
niet enkel bij Oxfam:**

*“Misbruik “op een ernstige schaal” bij 23 humanitaire, vredes-
en veiligheidsorganisaties tijdens operaties in Haïti,
Ivoorkust en het toenmalige Zuid-Soedan. Het ging om “elke
vorm van seksueel kindermisbruik die men zich kan
voorstellen”, waaronder verkrachting, prostitutie,
pornografie, seksuele slavernij en mensenhandel.”*

Iedereen die niet met een blinddoek reisde in derde-wereld
landen weet dat de hulpverleners daar grote sier houden en van
het ene naar het andere decadente feestje rijden met hun SUV's
/terreinwagens, terwijl hun huis wordt gepoetst, er wordt
gekookt, in de tuin wordt gewerkt, en hun bed wordt gevuld
door lokale slaafjes, voor een appel en een ei.

Uit wat bestaat concreet hun dagtaak? Want alles wordt voor
hen gedaan. Een gedroomde toestand voor pedofielen,
slavendrijvers en allerhande zichzelf overschattende lui met
een misplaatst moreel superioriteitsgevoel, die te lui zijn om
hier aan de bak te komen in een echte job.

Ginds in het land der blinden zijn zij de koningen, en ze
gedragen zich daar ook naar.

Opdoeken die bendes die de armoede en miserie ginds enkel in
stand hielden, verergerden zelfs, zodat ze steeds meer nodig
leken.

Stop de bevolkingsgroei ! Enkel dat helpt ginds.

Als er in een woestijn maar eten is voor 1000 mensen, voeder die dan niet en help ze niet kweken tot er daar 1 miljoen leven. De dag dat er dan gestopt wordt met het sturen van hulp sterven er 999.000.

En dat allemaal door die betweterige arrogante goedmensen. Als men hen laat begaan wordt het nog erger. Als alternatief, maar ook geen oplossing, in tegendeel zelfs, haalt men nu de problemen naar Europa.

Stop met doneren en het in stand houden van die duizenden NGO's die zichzelf dienen en bedienen. Het zijn Samusocials of Gials tot de tiende macht, waarop zelfs geen controle mogelijk blijkt. .

Landen die deze lui buiten kieperen zullen er gegarandeerd op vooruit gaan. Ontwikkelingssamenwerking enkel van staat tot staat, projectgebonden met resultaatverbintenis, onder strenge voorwaarden en parlementaire en andere controles

Drain the swamps !

Oxfam wist dat kinderen in Haïti voedsel kregen voor seks



18 februari 2018 – 21:07

Belga (ndb)



Hulporganisaties, waaronder ook Oxfam, werden in 2008 al gewaarschuwd dat hun medewerkers op Haïti kinderen seksueel misbruikten. Dat schrijft The Independent. De Britse krant citeert een rapport van Save The Children waaruit blijkt dat soms maar zesjarige kinderen gedwongen werden tot seks in ruil voor voedsel en andere goederen.

Het rapport maakt melding van misbruik “op een ernstige schaal” bij 23 humanitaire, vredes- en veiligheidsorganisaties tijdens operaties in Haïti, Ivoorkust en het toenmalige Zuid-Soedan. Het ging om “elke vorm van seksueel kindermisbruik die men zich kan voorstellen”, waaronder verkrachting, prostitutie, pornografie, seksuele slavernij en mensenhandel.

“De mensen die ons verkrachten en de mensen op kantoor zijn dezelfde”, getuigde een meisje op Haïti. Het land had in 2007 af te rekenen met een voedselcrisis die werd aangevuurd door stijgende prijzen, natuurrampen en de klimaatverandering. Het onderzoek van Save The Children dateert dus van drie jaar voor de seksfeestjes met prostituees waardoor Oxfam de voorbije

week in opspraak is gekomen.

Organisaties kregen kopie

Volgens Corinna Csaky, auteur van het rapport, kregen alle grote internationale hulporganisaties een kopie van het rapport waarin het probleem aan de kaak werd gesteld. Geen enkele organisatie werd wel bij naam genoemd in het document. "Wat ik verwonderlijk vond, was dat het een probleem was voor elke organisatie, ongeacht wat ze deden of welke organisatie het was", aldus Csaky.

Schrik om te getuigen

Ze meent dat het belangrijkste dat men kan doen om dergelijke wanpraktijken te vermijden, is om te investeren in de getroffen gemeenschappen. "Ja, je kunt je gedragscode en -beleid hebben, maar kinderbescherming draait rond het onderwijzen van vrouwen en meisjes over hun rechten, rond weten waar je terecht kan voor hulp als je je bedreigd voelt, weten wat redelijk is en waar je 'neen' tegen kan zeggen", zegt Csaky tegenover The Independent.

Kinderen getuigen in het rapport dat ze geen aangifte deden van het misbruik omdat ze bang waren geen hulp meer te krijgen, ze de lokale autoriteiten niet vertrouwden of niet wisten waar ze konden aankloppen.