

Onmogelijk dankzij (?) het smoelenboek aka Facebook.

Het is totaal onmogelijk dat geen enkele "vriend" positief reageert op mijn delingen en boodschappen die ik post op het smoelenboek, aka 'facebook'.

Mijn conclusie is duidelijk: alles wat het smoelenboek niet bevalt of aanstaat, ook al gaat het niet gepaard met de grafische uitdrukking van islamitisch of ander geweld (dan legt het smoelenboek je zelfs een ban op), wordt doodleuk gewoon politiek correct gecensureerd.

Niemand kan uw berichtgeving of mening na de islamofiele censuur nog lezen of zien! Het is maar dat U het weet, en ook gaat beseffen!

De vrijheid van meningsuiting is de afgelopen millennia nog nooit zo erg bedreigd geweest als nu.

De illusie dat wij onze mening kunnen delen is absurd. Alleen in besloten

groepen is iets op facebook werkelijk delen mogelijk, maar dan bereikt men alleen gelijkgezinden.

Mark Suikerberg heeft een tepel gevonden: die van ons aller 'roverheden'.

Wij, U en ik, betalen allemaal mee aan onze eigen hersenspoeling. DENK!