

# De tjeef Koen Geens, Je houdt het niet voor mogelijk!

Minister Geens was weer schitterend in zijn rol als farizeeër. Zelfs voor een gewoonterechtelijk hoofd uit het oude Tsjeefstsjenië deed hij dat buiten verwachting goed. Ik moest bijna huilen toen ik zijn sentimentele pleidooi hoorde om IS-terroristen niet hun Belgische nationaliteit af te nemen.

“Het is niet dat als die persoon zijn nationaliteit verliest, dat hij niet meer terugkomt en ons probleem niet meer is. Die strijder heeft hier een gezin, die heeft hier ouders, die heeft geen enkele plaats om naar terug te gaan, behalve hier.” Ontroerend toch? Zo’n brave familievaarders... Toen mijn tranen opgedroogd waren, drong het tot mij door dat het afnemen van de nationaliteit natuurlijk niet alles oplost. Maar het biedt wel mogelijkheden.

## Oplossingen genoeg

Bijna alle “Belgische” IS-terroristen hebben ook nog de Turkse of Marokkaanse nationaliteit en ze kunnen dan ook aan die landen uitgeleverd worden. Als Geens’ collega-farizeeërs van het

Europees Hof

voor de Rechten van de Mens hen tenminste niet in bescherming nemen... De

Turken zijn in dat opzicht niet te vertrouwen, maar als zo'n terrorist

aan Marokko overgedragen wordt, zal hij zeker een gepaste straf krijgen,

die harder en langduriger is dan in het verweekte Belgische rechtssysteem mogelijk is. Maar de essentie is natuurlijk dat de

Belgische justitie zo ontwapend, tandeloos en verziekt is, dat ze niet

eens meer kán afrekenen met terroristen. Zoals ge ook niemand kunt

stenigen met pluchen beertjes. We hebben niet alleen geen doodstraf

meer, maar zelfs geen onsamendrukbaar levenslang. Terroristen komen

onvermijdelijk binnen enkele jaren weer vrij. En zelfs als ze in de cel

zitten, kan het Belgische strafstelsel niet beletten dat ze daar nog

anderen radicaliseren en rekruteren.

Waar zijn de James Bonds als ge hen nodig hebt? Waarom waren we ook alweer tegen strafkampen als Guantanamo? Omdat alle linksen dat ook waren? Er zitten vier of zes "Belgische" terroristen in Koerdische gevangnissen. Zouden de Koerden niet bereid zijn die op de vlucht neer te schieten? Of om een jammerlijk ongeluk te organiseren? Iets tragisch. De terroristen worden vrijgelaten en dan rijden ze toch wel toevallig op een van hun eigen bembommen zeker? Iets in die geest. Het is natuurlijk een tikje hypocriet, maar met een CD&V'er op Justitie kan dat geen probleem zijn. Eventueel in ruil voor een beetje financiële steun zullen de Koerden daar wel een mouw aan passen. Niet om wapens mee te kopen

natuurlijk. Alleen hulpgoederen. Dekens en medicijnen en zo. Wij zijn immers verzot op zo'n humanitaire dingetjes. Zo verzot dat het ons nog eens de kop gaat kosten. En als die terroristen weer in actie komen, kan dat zelfs letterlijk zijn.

H/t 't Pallieterke