

Demandeurs de rien, donateurs de rien. Vragers van niets, gevers van niets.

(dinsdag ochtend 28/5 op Facebook)

Maar is dat nu wel verstandig om te willen mee regeren?
Er ligt al een begrotingstekort van ca 4 miljard te wachten. En dan zijn er de vele lijken die nog uit de kast moeten vallen, die niet gekend zijn door het VB. Vergeet ook niet de vele sabotagemogelijkheden die de Waalse tegenstanders hebben via hun kornuiten in alle gelederen van het bestuur in dit land met zelfs bereidwillige bondgenoten daarin in Vlaanderen. Misschien de gifbeker laten voorbijgaan?

Ecolo en de PS hebben ons geld (meer transfers of cadeaus) nodig om hun politiek tot uitvoering te kunnen brengen, zowel in Vlaanderen als Brussel. Als je de particratie en het politieke landschap daar wilt veranderen, dan moet je het cliëntelisme aanpakken via de geldbeugel en hen net voor verdrinken een reddingsboei gooien die ze niet kunnen weigeren. We zullen dan merken dat velen dan ineens wel Nederlands kunnen spreken, faciliteiten zullen willen opgeven.

Bovendien zal vrij snel blijken dat groene natte dromen ultra-utopisch en onbetaalbaar zullen zijn. Het is leuk al die dure groene idee.en te hebben en uit te voeren met anderen hun geld. Laat de traditionele machtspartijen die 'over hun lijk' weigeren met Vlaams Belang te besturen, coalitie te vormen, gaar sudderen in hun vet, verzuipen in hun eigen moeras. Beter is het nieuw op te bouwen vanaf hun ruïnes en de krotten te

helpen restaureren, tot slechte een iets betere krot.

Het is dus beter om samen met de NVA sterk oppositie te voeren en te waken over onze belangen, wensen en centen. Geen Vlaamse regimepartij zal het aandurven en kunnen om daar tegen in te gaan op risico van zich helemaal bloot te geven als verraders en te worden uitgewist bij een volgende verkiezing.

[Peiling: Twee derde Vlamingen tegen cordon sanitaire](#)