

Nooit uitgezonden op TV.

Dit was geen nieuws. Toch niet in de rest van Europa. Dat het überhaupt gefilmd is en op het internet geraakte, mag een wonder heten. Het zou mensen immers bang maken. ... Alsof die angst ongefundeerd, verwerpelijk, en ongewenst zou zijn.

Eigenlijk maakte de koningin slechts mee wat vele van de ONDERdanen moeten meemaken; of beter: moeten ONDERgaan.

En ja, bang, dat waren de toeschouwers zeker ook, van het orkest tot inclusief hare majesteit wellicht. Al is ze al op gezegende leeftijd, een van haar bodyguards was wellicht bereid geweest een kogel op te vangen. Niet iedereen heeft zo'n beschermers. Die moeten eerst de politie bellen die dan altijd hopeloos te laat komt. Die weten dat justitie slechts flutstraffen uitspreekt. Maar bij een koningin? Dan denken en handelen politie en justitie anders.

Mensen lijken slechts mieren.