

Euro-politici werkelijk van God los en van de ratten besnuffeld!

Lectuur van dit artikel wordt door Nageltjes warm aanbevolen! Trias Politica is niet de eerste de beste blogger. We kennen hem al jaren als een zeer bekwaam, eerlijk en financieel uiterst onderlegd iemand. Het sluit naadloos aan met wat Jan De Nul schreef in zijn vorige week op Nageltjes gepubliceerd artikel, maar formuleert ook de onontkoombare conclusies, wat De Nul niet deed. De angst bij de oligarchen en hun bureaucratische apparatsjiks zit er diep in.

Ze weten dat ze schuldig zijn en vrezen de burger. Juist daarom kiezen ze voor de destructieve vlucht vooruit, in de hoop om zelf aan gerechtigheid te ontsnappen. Zie Elsevier. Ik kan niet anders dan het gedrag van de eussr-oligarchen misdadig te noemen. Ben ik dan een Orwelliaanse racist? Dan weze het maar zo, beter een racist dan een weerloze boksbal. C'est ça! Assez is genoeg en trop is te veel.

Lees verder>>>>