

Fjordman: 9/11 twaalf jaar later

Twaalf jaar na de gebeurtenissen van 11 september 2001 schreef Fjordman enige persoonlijke overdenkingen over die afschuwelijke dag en over alles wat er sindsdien is gebeurd.



Alles is duidelijk herkenbaar alsof we het zelf zouden hebben geschreven. Daarom vinden we het beslist de moeite waard om als hulde voor het [door hem gepleegde titanenwerk](#) ook de vertaling van dit artikel te herbloggen op nageltjes, opdat onze kinderen en kleinkinderen dit nooit zouden vergeten

[Lees verder >>>](#)