

De staats'Veiligheid' (sic) vergist zich (bewust) van vijand

Yes Donald, you were absolutely right. Brussels is a hell hole and our security service the Comedy Capers Keystone Cops.

De verontwaardiging die volgde op Trump's uitspraak was meer dan onterecht en getuigde van struisvogelgedrag. Het onderstaande artikel illustreert maar een van de vele feiten, faits divers genoemd, die zich bijna dagelijks voordoen. Hier viseert men makkelijker en liever een Vlaams krantje in plaats van het echte tuig.

In dit land dat enkel Kafka had kunnen bedenken focust de staatsveiligheid zich op de zogezegde rechts extremisten die de criminelen en terroristen hard willen aanpakken, in plaats van op de criminelen, de terroristen en linkse criminelenknuffelaars en goedmensen. België is dan ook de zetel en draaischijf van het gespuis van de wereld.

Dat men zich eindelijk maar eens bezig houdt met diegenen die de vele tientallen tonnen cocaïne maandelijks door hun neus jagen. Bij sommigen ziet men het witte poeder nog onder hun neus plakken. De staatsveiligheid vergist zich al tientallen jaren van vijand. Dat kan enkel omdat de regerende politici dat zo stuurden. Niet moeilijk met politiecommissarissen zoals er laatst een in Terzake zat. Hij moest zich in onmogelijke wollige knoop wringen om de welbekende diverse gemeenschappen

en organisaties te sparen die aan de basis liggen van alle rellen, terreur criminaliteit, en fraude. Appeasement om de vrede te bewaren en zijn job. Wat leert zulk een lafaard nog aan de rekruten? Wie collaboreert met de vijand? Wie heeft er boter op zijn hoofd... of poeder in zijn neus, rook in zijn longen, crack in zijn bloed?

<https://www.hln.be/brussel/albanese-maffiabaas-die-al-17-jaar-wordt-gezocht-blijkt-in-brussel-te-wonen~a3cbba51/>

Albanese maffiabaas die al 17 jaar wordt gezocht, blijkt in Brussel te wonen

BRUSSEL Een Albanese maffiabaas waar internationale politiediensten al 17 jaar jacht op maken is gearresteerd in Brussel. Dat heeft het Brusselse gerecht bevestigd aan HLN. Ilir Meto (56) – bijnaam ‘Il Dottore’ of ‘de dokter’ – kreeg in totaal 29 jaar celstraf en was al spoorloos sinds 2004. Nu blijkt dat hij in Brussel woonde met zijn vrouw en kinderen.

De politie en het gerecht zijn karig met informatie over de zaak. Volgens de Italiaanse pers is de Albanese topcrimineel opgespoord door de anti-maffia-brigade van de stad Lecce, in het zuiden van Italië. Dat wil het gerecht in Brussel echter niet bevestigen.

“De man is op 2 maart door de Belgische politie gearresteerd

in Sint-Joost-ten-Node”, zegt een woordvoerder van het Brusselse gerecht. Dat gebeurde wellicht door agenten van het FAST-team (Fugitive Active Search Team) van de federale politie.

Valse naam

De Albanees leefde vermoedelijk al jarenlang onder de radar in Brussel. Hij maakte gebruik van vervalste documenten en een valse naam. Of de man hier ingeschreven was en werkte of een ander inkomen had, is niet duidelijk. Het gerecht of de politie willen er ook niets over kwijt.

Het is evenmin duidelijk of Ilir Meto (56) in ons land wordt verdacht van criminele feiten. “Zijn aanhouding gebeurde in het kader van twee Europese aanhoudingsbevelen voor handel in verdovende middelen”, verklaart het gerecht. “Een veroordeling uit 2004 tot 14 jaar gevangenisstraf en een uit 2012 tot 15 jaar.”

Drugshandel

Volgens de Italiaanse pers werd Ilir Meto (56) bij die twee veroordelingen gezien als een van de spilfiguren bij grootschalige drugshandel met cannabis, hasj, cocaïne en heroïne. Zijn naam duikt ook op bij de handel in wapens van het type Kalashnikov. De Albanees-Italiaanse bende waarvan hij deel uitmaakte zou ook banden hebben een Italiaans-Marokkaanse bende.

De maffiosi is er alleszins in geslaagd om gedurende een bijzonder lange tijd onopgemerkt te blijven. Hij is op dinsdag 27 april uitgeleverd aan Italië. Daar moet hij nu nog 26 jaar celstraf uitzitten.

Met België als alibi, de hete aardappel vermeden.

Ja hoor, Jambon had een antwoord klaar m.b.t de verhoogde (niet afgeschafte) boete voor de VL sticker op de nummerplaten, toen hij werd geïnterpelleerd.

En wat voor een !

" Jambon is er enkel bij betrokken omdat de politie de inbreuken moet vaststellen. Voor de rest valt de wet onder de bevoegdheid van zijn collega mobiliteit "

Bij monde van zijn woordvoerder. Die moet stage hebben gelopen bij de tsjeven en de Slangen.

En de verantwoordelijke minister, beste kijkbuiskinderen, is de Waalse minister Jacqueline Galant. En zo werd de hete aardappel vermeden.

Kijk, zo werkt nu België (niet) !!!

http://www.vandaag.be/.../158354_moet-er-een-hogere-boete-vo...



Moet er een hogere boete voor VL-sticker over B op nummerplaten komen? 'Dit heeft

niets met veiligheid te maken'

Er is een Koninklijk Besluit in werking dat de boete voor een VL-sticker bovenop het B-logo op nummerplaten verdubbelt, van 55 naar 110 euro. En dat is niet meteen naar de zin van minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA).

*De man moest zich gisteren al stevig verdedigen nadat het Vlaams Belang uithaalde naar de N-VA-politicus. Zij vroegen zich af waarom een Vlaamsgezind politicus zo'n boete steunde. Genoeg reden voor Jambon om via zijn woordvoerder de puntjes op de i te laten zetten. **Nou moe!***

Hij had er in deze ook nog zijn collega van Justitie, de Arcopar-tsjeeff Koen Geens, kunnen bij betrekken, maar die is druk bezig om de invloed en de inspraak van het domme volk in justitie te elimineren, en de wet Lejeune te verbreden, de straffen te herleiden tot een administratieve, klasseerbare handeling. En zonder dat iemand daartegen protesteert. Misschien is hij er ook een wetje aan het tussenschuiven dat Arco en trawanten uit de wind moet zetten?