

De staats'Veiligheid' (sic) vergist zich (bewust) van vijand

Yes Donald, you were absolutely right. Brussels is a hell hole and our security service the Comedy Capers Keystone Cops.

De verontwaardiging die volgde op Trump's uitspraak was meer dan onterecht en getuigde van struisvogelgedrag. Het onderstaande artikel illustreert maar een van de vele feiten, faits divers genoemd, die zich bijna dagelijks voordoen. Hier viseert men makkelijker en liever een Vlaams krantje in plaats van het echte tuig.

In dit land dat enkel Kafka had kunnen bedenken focust de staatsveiligheid zich op de zogezegde rechts extremisten die de criminelen en terroristen hard willen aanpakken, in plaats van op de criminelen, de terroristen en linkse criminelenknuffelaars en goedmensen. België is dan ook de zetel en draaischijf van het gespuis van de wereld.

Dat men zich eindelijk maar eens bezig houdt met diegenen die de vele tientallen tonnen cocaïne maandelijks door hun neus jagen. Bij sommigen ziet men het witte poeder nog onder hun neus plakken. De staatsveiligheid vergist zich al tientallen jaren van vijand. Dat kan enkel omdat de regerende politici dat zo stuurden. Niet moeilijk met politiecommissarissen zoals er laatst een in Terzake zat. Hij moest zich in onmogelijke wollige knoop wringen om de welbekende diverse gemeenschappen

en organisaties te sparen die aan de basis liggen van alle rellen, terreur criminaliteit, en fraude. Appeasement om de vrede te bewaren en zijn job. Wat leert zulk een lafaard nog aan de rekruten? Wie collaboreert met de vijand? Wie heeft er boter op zijn hoofd... of poeder in zijn neus, rook in zijn longen, crack in zijn bloed?

<https://www.hln.be/brussel/albanese-maffiabaas-die-al-17-jaar-wordt-gezocht-blijkt-in-brussel-te-wonen~a3cbba51/>

Albanese maffiabaas die al 17 jaar wordt gezocht, blijkt in Brussel te wonen

BRUSSEL Een Albanese maffiabaas waar internationale politiediensten al 17 jaar jacht op maken is gearresteerd in Brussel. Dat heeft het Brusselse gerecht bevestigd aan HLN. Ilir Meto (56) – bijnaam ‘Il Dottore’ of ‘de dokter’ – kreeg in totaal 29 jaar celstraf en was al spoorloos sinds 2004. Nu blijkt dat hij in Brussel woonde met zijn vrouw en kinderen.

De politie en het gerecht zijn karig met informatie over de zaak. Volgens de Italiaanse pers is de Albanese topcrimineel opgespoord door de anti-maffia-brigade van de stad Lecce, in het zuiden van Italië. Dat wil het gerecht in Brussel echter niet bevestigen.

“De man is op 2 maart door de Belgische politie gearresteerd

in Sint-Joost-ten-Node”, zegt een woordvoerder van het Brusselse gerecht. Dat gebeurde wellicht door agenten van het FAST-team (Fugitive Active Search Team) van de federale politie.

Valse naam

De Albanees leefde vermoedelijk al jarenlang onder de radar in Brussel. Hij maakte gebruik van vervalste documenten en een valse naam. Of de man hier ingeschreven was en werkte of een ander inkomen had, is niet duidelijk. Het gerecht of de politie willen er ook niets over kwijt.

Het is evenmin duidelijk of Ilir Meto (56) in ons land wordt verdacht van criminele feiten. “Zijn aanhouding gebeurde in het kader van twee Europese aanhoudingsbevelen voor handel in verdovende middelen”, verklaart het gerecht. “Een veroordeling uit 2004 tot 14 jaar gevangenisstraf en een uit 2012 tot 15 jaar.”

Drugshandel

Volgens de Italiaanse pers werd Ilir Meto (56) bij die twee veroordelingen gezien als een van de spilfiguren bij grootschalige drugshandel met cannabis, hasj, cocaïne en heroïne. Zijn naam duikt ook op bij de handel in wapens van het type Kalashnikov. De Albanees-Italiaanse bende waarvan hij deel uitmaakte zou ook banden hebben een Italiaans-Marokkaanse bende.

De maffiosi is er alleszins in geslaagd om gedurende een bijzonder lange tijd onopgemerkt te blijven. Hij is op dinsdag 27 april uitgeleverd aan Italië. Daar moet hij nu nog 26 jaar celstraf uitzitten.

Iemand zwarte olifanten met sneakers van Jimmy Choo gezien?

Fout !! Het is niet de stad Brussel die de geplunderde handelaars vergoedt.

Het zijn vooral de blanke racistische Vlaamse belastingbetalers die de handelaars zullen vergoeden, want Brussel heeft geen geld, enkel schulden. En zo lopen er nu onrechtstreeks, dank zij ons belastinggeld een hoop negers rond met dure merkkledij en schoenen van Jimmy Choo en anderen. Toch makkelijk voor de politie om die er in Matonge uit te pikken? Oh ja, ik was het vergeten, dat zou raciaal profileren heten, en weer aanleiding kunnen zijn tot rellen, plunderingen en vernielingen die wij mogen betalen. Laten we maar doen alsof we de zwarte olifant niet gezien hebben?



VLAD
495 €

GAD
230 €

DIAMOND/M
775 €

M
1

Iemand een zwarte olifant gezien met deze schoenen en eventueel een zonnebril?

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200622_04998185

Stad Brussel vergoedt geplunderde handelaars

| Bron: BELGA



De betoging van 7 juni liep na afloop uit de hand. Foto: BELGAIMAGE

Op de gemeenteraad van de stad Brussel is maandag unaniem groen licht gegeven voor de vergoeding van de handelaars die hun winkel geplunderd zagen na afloop van de Black Lives Matter-betoging op het Brusselse Poelaertplein op zondag 7 juni.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) liet verstaan dat de stad Brussel zal tussenkomen voor de franchise die door de verzekeraars niet worden terugbetaald.

De oppositieleiden van MR, N-VA, cdH en CD&V benadrukten in de eerste plaats nogmaals dat de Brusselse burgervader zijn verantwoordelijkheid groot is in de rellen die uitbraken na het Black Lives Matter-protest. Er is begrip voor de vergoeding, maar er werden wel vragen gesteld over de extra kosten die dit met zich meebrengt.

Burgemeester Close liet weten dat de stad Brussel de volledige kosten van de franchise van de verzekering van 16 handelaars zal vergoeden. Hoe groot het bedrag is dat de stad Brussel hiervoor moet uittrekken, is nog niet bekend. Woensdag volgt nog een vergadering met de handelaars. De handelaars kunnen eventueel een voorschot krijgen, liet Close nog verstaan.

Nog volgens Close verlopen de contacten met minister voor de Zelfstandigen en Middenstand Denis Ducarme (MR) positief in het dossier. Minister Ducarme heeft ook aangegeven dat hij niet werkeloos zal toezien op de situatie van de winkeliers.

Ramadantamtamboemboem

Het politiesyndicaat verklapt dat er richtlijnen door de overheid werden gegeven om niet op te treden in het geval van rellen.

En voor de echte belgen gelden natuurlijk wel de wetten van het belgische volk. Iedereen gelijk voor de wet? Vergeet het maar !

Afspraak in het stemhokje? Wees gerust !

“De afgelopen tijd hebben in Brussel talrijke rellen plaatsgevonden die in stilte zijn overgeslagen. ‘Jongeren’ gebruiken het voorwendsel van de Ramadan om zich op de

openbare weg te verzamelen en de politie uit te dagen tijdens controles om de sociale afstand te respecteren.

De politiebond VSOA sprak onlangs over dit onderwerp en betreurt het dat de lokale autoriteiten hen vragen niet op te treden bij een rel.

Deze bendes proberen de macht over te nemen in de straten van de hoofdstad en profiteren van een gevoel van straffeloosheid dankzij de steun van bepaalde gekozen functionarissen en het bevel aan de politie om niet tussenbeide te komen in geval van strijd.

'We moeten de dingen zeggen zoals ze zijn: onze controle wordt tegengehouden door bepaalde politici die de kant van de bendes van jongeren kiezen door onze acties in twijfel te trekken. (...) Dit is een zeer ernstig probleem dat snel uit de hand zal lopen als er niets aan wordt gedaan om het te verhelpen. ' legt Vincent Houssin uit, van de vakbond VSOA.'

Ramadan: un syndicat de police dénonce les consignes des autorités de ne pas intervenir en cas d'émeutes

Agenten worden door allochtoon uitschot ('jongeren' genoemd) belaagd en geslagen tijdens een arrestatie. Merk ook op hoe vrijwel niemand de voorgeschreven afstand houdt. Het is er zelfs een samenshooling. Horen we ook een paar keer allah uh akhbar roepen op de achtergrond. Ja, we weten het: het zijn weer allemaal brave moslims die door de ramadamtamtam weer agressief worden, en 's avonds in groepjes naar de iftars

trekken alwaar de Coronawetgeving aan hun sandaal wordt gelapt, en er hier of daar een in Brabant 'verdwenen' schaap of lam op tafel wordt getoverd. Niemand die die samensholing en die overtredingen/corona-iftar-feestjes durft aan te pakken. Ze kennen de wetten beter dan welke belg ook, en ze hebben zeer activistische pro deo advocaten. Dat is natuurlijk een ander sprookje dan dat van de 'zeven geiten' van Goedele Liekens alwaar Merel-geit en haar vrienden geitenn er niet zo goedkoop van af zullen komen. Het filmpje werd verspreid door de politievakbond VSOA zelf, want ze zijn het beu dat geminimaliseer door politici- islamapologeten als Pascal Smet (sp.a) en Benjamin Dalle (CD&V), en de laakbare laffe aanpak door justitie van het tuig. Video voor de veiligheid gedownload en verspreid zodat het nooit zal verloren gaan, ook al verwijderen ze die morgen van FB. ☹️🐼

Hier nog een filmpje over je- weet-wel-'jongeren' die dingen mogen die niet gestraft worden. Het is duidelijk dat politiek en justitie een complot tegen ons en de politie hebben gesmeed. In dit onland worden criminelen vrij gelaten in plaats van opgesloten. Als u dit niet verandert wonen wij straks achter tralies in ons huis in plaats van zij. Het is maar waarvoor u kiest. Straks, in het stemhokje.

Aan een remedie tegen

parasieten hebben wij dringend nood, anders sterft ons volk een vreselijke dood.

Vraagt u zich eens af of bvb Voorpost-stewards ook zouden kunnen rekenen op zulk een riante subsidie, om het even welke subsidie, na het lezen van het onderstaande artikel en subsidiebesluit ?



aan een remedie tegen parasieten hebben wij dringend nood anders sterft ons volk een vreselijke dood.

Parasiteren op het Vlaamse volk zou strafbaar moeten zijn. Waar kan er bespaard worden?

Sven Gatz (VLD), Pascal Smet (SPa-), en Elke Van Den Brandt(Groen) ondertekenden het subsidiebesluit voor het toekennen van **170.000€** aan het project 'Roma-stewards' van de vzw Foyer in St Jans Molenbeek'. Wat zouden die Roma-stewards dan zoal moeten presteren in Brussel? Een woonwagenbetoging aan het Koninklijk paleis of de Wetstraat in goede banen leiden (of voorkomen) ? Een subsidie die wij Vlamingen uiteindelijk zullen betalen omdat het armlastige Brussel geen

geld heeft en omdat de financiering van Brussel vooral via transfers verloopt.

De organisatie houdt zich op het lokale, regionale en internationale vlak bezig met diversiteit, interculturaliteit en sociale cohesie. Als je dan even surft naar de website van De Foyer merk je al snel dat dit weg-met-ons-clubje dat zwaar op vele subsidies rus en kan bogen, geleid wordt door ene pater Dominicaan Johan Lemman, de voormalige directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding CGKR (nu UNIA) , destijds ook het Centrum Lemman genoemd.

Hij bezit naast dit voorzitterschap ook over een leerstoel aan de KUL waar hij ongestoord de geesten van onze kinderen mag vergiftigen met zijn desastreuze immigratie en mensenrechtensvisie. Hij is een van de zwaar wegende lobbyisten in politieke kringen, zowel bij links als in CD&V -kringen (hij is als pater daarvoor goed geplaatst). Zijn hete adem baast voortdurend ook tot in de nek van de NVA-ers en ook die van Theo Francken)

(zie <http://www.foyer.be/...> waar u ook alles over de Foyer en haar subsidieslurpers en zelfbedieners kunt lezen (als uw maag daartegen bestand is ☐)

De goedmenselijke acties en het streven van pater Lemman naar steeds meer immigratie hebben al duidelijk tot veel slachtoffers geleid. Zijn goedmenselijkheid is niet aan ons besteed, in tegendeel. Wij blanken zijn altijd racisten tenzij we denken en doen zoals hij. (Wat een fascist dus hé?)

Maar zoals al bij de laatste aanvaring met de partij VLD, weten we dat Sven Gatz vooral vaart voor eigen rekening. Een politicus dus die nooit uw stem mag krijgen, wat ook uw politieke voorkeur mag wezen. (Dat geldt natuurlijk ook voor de andere ondertekenaars en bedenkers)

Roma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal Smet from Thierry Debels

Met een mobieltje van 50€ riskeer je daar al je leven, laat staan dat je er een hele winkel van die dure spullen zou hebben.

De winkel van Apple sluit definitief zijn vestiging in de Dansaertstraat in Brussel. In juli bedreigden overvallers het personeel nog met Kalasnikovs en sloten ze hen op in de kelder. Enkele weken geleden werd de zaak opnieuw het doelwit van een overval.



De winkel hield na de zoveelste overval in oktober de deuren al gesloten.

Iedereen die Brussel zoal kent weet dat De Dansaertstraat de buurt is van het Klein Kasteeltje, het asielcentrum van Brussel, en dat het er voortdurend zwart ziet van het volk. In de buurt de kanaalzone, de beruchte wijken van Anderlecht waaruit zelfs de groene loftjongens en meisjes met hun bakfietsen zijn gevlucht met hun kinderen.

En wat deed en doet de overheid hieraan? Niets ! Rapporten schrijven die vertikaal geklasseerd worden, en vooral niets of niemand stigmatiseren. We moesten als bevolking eens beginnen denken dat misdaad meestal een kleurtje heeft of een geloof.

De paashaas kwam elders gratis. Dus betaalde ik twee keer.

Het verbaasde mij niet dat het gewest met de grootste schulden en de hoogste graad van cliëntelisme, Brussel dus, zo maar eventjes 300.000 paaseieren te grabbel had gegooid in zijn parken. We zijn al meer gewoon.

Ongeveer 200.000 minder dan vorig jaar. Ze smeten dus iets minder met het geld dat ze niet hadden. Dat noemen ze besparingen; waarschijnlijk zelfs: structurele besparingen.



“Eigenlijk zijn ze zo slecht nog niet, de feesten van die vuile kufars” “Zwijg gauw, en raap verder!”

Wij daarentegen moesten, zoals trouwens ons ganse leven al, onze paaseieren zelf kopen, al hadden wij die eigenlijk verdiend te krijgen gezien onze belastingbijdrage. Wij leven dan ook niet in een stad die het wat breed kan laten hangen. Hier vallen ook niet zo veel stemmen te verdienen.

Dit Paasverhaal ging ogenschijnlijk ongestoord voorbij aan het volk dat dit nieuws via de regimemedia mocht vernemen. Het nieuws werd alhaast op een Noord Koreaanse manier verspreid door journalisten die elk verhaal moeten geloven en kritiekloos ondersteunen, willen ze te eten krijgen. Het volk is zich mettertijd zelfs beginnen verheugen om zoveel werken van ‘sociaal dienstbetoon’. Het volk heeft ondertussen geleerd die follietjes zonder morren te betalen en het durft er zelfs

niets meer bij denken of vragen. Velen zijn zelfs geërgerd wanneer men afkeurende opmerkingen maakt over de vele gratis stadsfestivals, de pensenkermessen, het knallende vuurwerk,... Wijlen Vanden Boeynants kon van deze tijden alleen maar dromen.

Wat was er dan nog zoal te vernemen?

“Ondanks de bittere kou zijn zondagmiddag honderden kinderen in negen Brusselse parken op zoek gegaan naar 300.000 paaseieren. Die werden dit jaar geleverd door chocoladeproducent Leonidas, die zijn 100ste verjaardag viert.” (Dit zinnetje wil, zoals u wel weet, niet zeggen dat ze helemaal gratis werden geleverd door Leonidas, maar dat wil men u graag doen geloven)

“Volgens de organisatoren verliep alles zonder incidenten en zijn vermoedelijk alle eieren gevonden.” (Het zou er verdomme nog moeten aan mankeren zeg!)

Maar, niet alleen moesten die paaseieren aangekocht worden, zelfs al werd een deel gesponsord door Leonidas, er moest ook een hele bende stadspersoneel worden ingezet om de eieren in de parken te verstoppen en om alles in goede banen te leiden en er op toe te zien dat er geen incidenten ontstonden. Tja, dat vind men normaal.

Honderden kinderen voor 300.000 paaseieren is wel erg gul, niet? Dat is omgerekend toch ongeveer een 100-tal eieren per kind, want anders had men wel van duizenden kinderen gewaagd. Is dit niet flink meer dan wat een doorsnee gezin bij de paashaas moet kopen?

Ook kon ik niet nalaten mij af te vragen of paaseieren wel kunnen in St Joost ten Node, Anderlecht, St Gillis,... want paaseieren zijn toch haram? Die zijn toch een ingelijfde christelijke traditie? Op VTM werd het inderdaad als een christelijke traditie verkondigd, terwijl men van een journalist toch zou mogen verwachten dat hij weet dat die

traditie werd gestolen van de 'heideneen'. Nog meer haram! De paashaas werd zelfs reeds lang vervangen door vliegende klokken van Rome. Het ene mirakel vervangen door een ander.

Maar wij weten al langer dat wanneer er wat te krijgen en te rapen valt, religieuze principes even in de ijskast worden gezet. Paaseieren, geld, een ruilhart, dat mag van kufars komen als dat nodig is en het heilige doel dient.

Aan de andere kant dacht ik ook: waarom moet men gratis paaseieren gooien in Watermael Bosvoorde Ouderghem of Ukkel? Daar wonen toch de mensen die dat allemaal wel zelf kunnen betalen, zoals wij dat moeten doen?

Ik kon nog maar eens vaststellen dat ik, als belastingbetaler, dit jaar de Paashaas weer twee keer heb moeten betalen. Ik weet nu waarom sommige mensen nog steeds in de paashaas geloven, en anderen niet.

<http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1360411/honderden-kinderen-rapen-300-000-paaseieren-in-brusselse-parken.aspx>