

Superdiverse gezelligheid

Een beetje zoals de massale vechtpartij door 'jongeren' in Londerzeel of elders....

Sommigen zullen het weer niet willen zien of horen, liever wegkijken, doen alsof er niets aan de hand is , hopen dat het wel zal voorbij gaan en de overheid het wel zal oplossen



Ze zullen de schuld leggen bij diegenen die het toenemende geweld als gevolg van de invasie en de omvolking aanklagen. Ze zullen opwerpen dat dit het logische gevolg is van en de terechte straf voor blanke supremacisten, racisten en kolonialisten. Zij zullen blijven volhouden dat de oplossing ligt in nog meer immigratie, in superdiversiteit, in meer geld, meer kansen, meer gepamper en lagere verwachtingen.

Kortom zij die een mening opdringen, ons een leven opleggen en gedrag vertonen als dat van de beste burgemeester van de wereld en de minister van samenleven, of de dochter van wijlen Moureaux , of de linkse brigades en de goedmensen die via NGO's het nog erger maken.

Ja, we zijn allemaal potentieel slachtoffer, en allemaal in gevaar.

Laten jullie onze kinderen, ons volk, verder in de steek?

Filmpjes gemaakt in november 2019 te Gorinchem onderaan !!

Het zal je kind maar wezen dat door allochtonen wordt opgejaagd, ingesloten en in de vernieling geslagen en getrapt. Terreur in onze scholen in onze straten, en de overheid en justitie doen niets. Hun prioriteit ligt in het monddood maken van diegenen die dit aanklagen en daadkrachtige actie eisen. Beelden van deze maand uit Gorinchem ook bekend als Gorkum in Nederland, een gemeente met ca 39000 inwoners, waar het leven ooit vreedig en het geluk heel gewoon was. De immigratie en de kinderrijke gezinnen daaruit voortgesproten hebben daar definitief een einde aan gemaakt.



klasfoto in Gorinchem ca 1960-1965, toen geluk nog heel gewoon

was

Geen redenen om nog melige kampvuur- en welkomstliedjes te gaan zingen over de multicult en de superdiversiteit. Als je de oorspronkelijke Gorkummers nu zou vragen: "Willen jullie minder of meer Marokkanen?", wat zou dan daarop het antwoord zijn. Helaas is het te laat om de laatste Nederlanders te redden als niemand voor echte verandering durft stemmen.

Voorlopig zijn de terroristen nog zo dom om hun eigen daden te filmen en op het internet te zetten. Maar dat zal na een tijdje wel verminderen na de derde steen waaraan ze zich stoten. Het zal dan bij de politie en justitie klinken dat er veel minder gevallen van agressie zijn, en veel minder aangiftes. En zo zijn de statistieken weer in orde.

Wie wilt er nog een les van Bart Somers?

SOMERS HEEFT PLAN TOT 2030!

TEGEN DAN ZITTEN
MIJN ZAKKEN VOL GENOEG



© DeNetels

Welk bedreigd en geslagen kind wilt en durft straks nog een aangifte te doen wanneer de dader snel weer vrij rondlopen en het met de daders terug geconfronteerd wordt, er terug mee op de schoolbanken moet?

Oh, iedereen ziet en hoort het toch ook bij ons? De concentratiescholen geven de toekomst weer, en die is niet rooskleurig, tolerant, verbindend zoals de opportunistische deugdmens Bart Somers bij ons doet uitschijnen.

En wat nu?

Iedereen weet toch wat er gaat gebeuren wanneer 'zij' het voor 't zeggen hebben dank zij zulke collaborateurs, onze democratie en hun sharia? Laten jullie dit verder gebeuren of gaan jullie daar wat aan doen in het stemhokje, als je durft? Bange mensen gaan ook dood, en nog het eerst van allemaal.

Kerstmis op zijn allochtoons

Menen 17/12/2016

Een man die donderdag met zijn hond in Park Ter Walle speelde, werd plots slachtoffer van absurd geweld. Twee jongeren liepen naar hem en mepten met stokken hard op de kop van de hond. "Er riepen er zelfs dat Diva (de hond) dood moest."  Hierboven: de eigenaar keerde nadien met zijn hond terug naar de plaats van het gebeuren.

Doryant Simoens (31) uit Menen is nog altijd niet gekomen van wat hem donderdagmiddag overkwam. Zoals zo vaak ging hij 's middags met zijn hond Diva, een american bully van een jaar oud, een wandeling maken in het Park Ter Walle. Doryant was met Diva nietsvermoedend op een grote berg aarde aan het spelen, toen hij plots uit de verte twee jongeren zag aankomen.

"De ene had een verkeersbord in zijn hand waarop hij sloeg met een stok", zegt Doryant. "De andere had twee stokken in de handen. Ze kwamen van de tunnel bij de vesting naar ons toegelopen."

Voor hij het goed en wel beseftte was zijn hond het doelwit van de jongeren. "De ene sloeg plots hard met zijn stok op de kop van Diva", zegt Doryant. "Ook de andere kerel gaf haar een slag. Hij sloeg op de zijkant van haar buik. Op de vesting waren vrouwen hen aan het aanmoedigen. *Hond dood!* riepen ze."

Diva viel jankend op de grond en verloor zelfs even het bewustzijn. Doryant probeerde haar te beschermen door te slaan en te schoppen naar de kerels. Toen de twee achteruit vielen, sleepte hij Diva aan haar leiband van de heuvel en vluchtte. Omdat er op dat moment nog vier jongeren in aantocht waren en wat later een tiental, verwittigde hij een vriend en de politie.

Nvdr:

Zoals gebruikelijk verzuimde Het Nieuwsblad uiteraard weer eens dat het moslims betrof.

Wanneer zet onze nationale regering dit crapuul en gespuis definitief ons land uit in plaats van het een een 'permanent visum' te verstrekken zoals Theo Francken doelbewust duizendvoudig doet?