

# Stasi-toestanden

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd werden posts op mijn Facebooktijdlijn 'Antoine Griffon' verwijderd samen met een bijhorende filmpje dat jongeren toont die in rubberbootjes onderweg zijn om Europa te komen bezetten. Er aan gekoppeld een Facebook-ban van 30 dagen.

Ik wordt duidelijk anoniem gevolgd, gepest, systematisch gescreend en geïntimideerd.

Wist ik maar welke ratten er zich onder ons bevinden.

Daarom plaatste ik het betreffende stuk en de video in de website van Nageltjes en de persoonlijke blog, en vinden via andere Facebook de links er naartoe op zijn status, maar ook op de hunne.

Het betreffende filmpje werd geüpload naar Youtube, om het mogelijk te maken voor anderen om het te linken, het vandaar te downloaden en te verspreiden.

Antoine Griffon besloot om meer actief te zijn op het sociale medium VK, dat niet door de Europese gangsters wordt gecontroleerd want opereren vanuit Rusland. VK kent nog niet alle toeters en bellen die Facebook heeft, maar dat is een kwestie van tijd.

Ja, extreme Stasi-toestanden nopen om extremere en moeilijkerere wegen. Het alternatief zou zijn dat we zouden opgeven.

Het is duidelijk, er is een oorlog aan de gang, en die is tegen ons gericht. En we weten wie de Stasi zijn die ooit op het schavot zullen staan, en in de genocidegeschiedenis die wij nu zien vorm krijgen.



Verdedig uw land en uw leven ! Ze zijn enig !

## We hebben iets wat je hebt geplaatst verwijderd

Het lijkt erop dat inhoud die je hebt geplaatst in strijd is met onze richtlijnen voor de community. We verwijderen berichten waarin mensen worden aangevallen op basis van hun ras, afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslacht of handicap.



### Antoine Griffon

Diegenen die de beelden hebben gezien van de agenten die in elkaar werden geslagen in de buurt van Parijs, hebben kunnen opmerken dat het weeral niet om echte Fransen ging. Hun kleur, taal en gedrag verraadt hen. Het is het soort dat met honderden bootjes vanuit Afrika en Klein Azië de overtocht maakte. Zoals die in het bootje vanuit Algerije op 23/12/2017 onderweg, of zoals diegene die al met vliegtuigen worden binnengevlogen door de overheden (zoals in mijn hiernavolgende post). Voor de naïeve of misdadige imbecielen zijn het allemaal mensen in nood, kansarme sukkels. En alles is onze fout. Voor de wakkere burger zijn het de naar hier gehaalde terroristen. Sommigen zijn de soldaten van de Islam, sommigen sub Sahara criminelen die eerder al van hun thuislanden (zoals Soedan 🙄) een negorij maakten waar wreedheid, geweld, verkrachting terreur en diefstal ook tot religie werden gecultiveerd. Zij zijn met velen, ze kennen onze zwakheden, ze zijn lenig, getraind, en hebben een doel: ons bezetten en verdringen. Eerst uit de steden, en dan uit het platteland. Hoogstens mogen wij daar later voor hen het voedsel kweken als slaven. En als wij ons niet snel echt verweren, als wij ons niet snel aanpassen, dan verdwijnen wij. Zo weten we al sinds Darwin. Macron is een pedante, grootsprakerige, megalomane, pompeuze, status nastrevende kwast. Aan wat zorgvuldig afgewogen stoer aandoende uitspraken alleen gaan de Fransen niets hebben. Hadden ze maar voor Le Pen gekozen. Maar wellicht is het kalf al verdrongen. Hopelijk staat voor lui als Macron de guillotine nog steeds geolied klaar.