

We leven in een heuse dictatuur!

Superverspreiders moeten geëuthanaseerd worden volgens het nieuwe ministerie van Gezondheidszuiverend Handelen

op 16 oktober 2020 door Gerard Van Clapdorp h/t t'scheldt

Soms vraagt een mens zich af of er niet iemand is die de complete lezersbrievenrubriek van kranten en nieuwssites in zijn of haar eentje opvult. Zo iemand die over voldoende vrije tijd beschikt en die financieel weinig te kort komt.

Een gouverneur zou een prima voorbeeld kunnen zijn. Is het enigszins mogelijk dat pakweg **Cathy Berx** uit de door haarzelf geteisterde provincie Antwerpen zulke vuige streken uithaalt? Geef nu toe, het is niet ondenkbaar. Haar afkeer van gewoon volk is alom bekend. Van haar ondemocratische visie op democratie walgen we met z'n allen. Haar enge kijk op veiligheid heeft weinig van doen met verminkende criminaliteit, vreemdelingenoverlast of marginale etniciteit. Haar door zelfhaat ingegeven haat naar levensgenieters kreeg door de coronakermis extra 'petrol'. Het afmaken van de horeca en het religieus verplichten van bedekkende kledij moet haar deugd hebben gedaan, dat zag je tijdens haar extatische mediaoptredens.

Berx boomt, Berx beslist, Berx bestaat.

Ziekelijk hoe ziekte misbruikt kan worden om een politiestaat te ontwerpen, die dan nog door 83 procent van de bevolking wordt gesteund, als we tenminste de peiling van Het Laatste Nieuws mogen geloven. 'Ze zouden voor mijn part allemaal corona mogen krijgen, die 83 procent', opperde een stamgast uit onze bruine kroeg, 'Kijk, 7000 besmette mensen per dag, dat zijn er 50.000 per week, dus 200.000 per maand! Allee, wie gelooft zoiets?'. Berx gelooft zoiets en grijpt haar kans om haar nutteloze ambt van potaarde te voorzien. Haar recentste streven? Het actief opsporen van **superverspreiders**. **Men moet die lui naar Japans voorbeeld verplicht isoleren in een hotel, vindt Cathy** doodleuk. Eventueel met een beloning, gunt ze die opgejaagde genetisch onschuldigen nog. In de lezersrubrieken roept men intussen bijna om een spoedige executie van die mensen. Is dat de wereld waarin we zijn beland? Een soort **gezondheidszuiverheid** die onzuiveren uitzuivert? Echt? Had men ons na 1945 niet een proportioneel 'koel hoofd en warm hart' beloofd? Recent in Duitsland protesteerden manifestanten tegen mensen die de coronamaatregelen hekelden. De angst van links plus de hunkering naar nog meer staat fnuikt grondrechten die net veiligheid moesten garanderen.

Wij zijn het niet helemaal een met alles wat 'tScheldt schrijft. Links? Een overzicht van de **waaninnige maatregelen** uitgevaardigd door de regering van **liberaal Alexandre De Croo** **gesteund door de salonsocialist mateke Conner Rousseau**, je gelooft het niet!

- **Cafés en restaurants** moeten vier weken sluiten. Na twee weken wordt de maatregel geëvalueerd, mogelijk kan de sluiting dus nog verlengd worden. Afhalen is wel nog toegestaan, tot 22 uur 's avonds. Er komt een omvangrijk steunpakket voor de getroffen zaken.
- Er komt ook een algemeen **verbod op de verkoop van alcohol** vanaf 20 uur. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.
- **Recepties en banketten** met een professionele catering zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en de koffietafel bij uitvaarten (maximum 40 personen).
- Voortaan zal het nog maar toegestaan zijn om **één nauw contact** te onderhouden. Dat betekent dat u in plaats van drie personen van buiten uw gezin nog maar één iemand mag kiezen met wie u de afstandsregels niet naleeft.
- U mag **thuis maximaal vier bezoekers** ontvangen, als u de afstandsregels naleeft. U moet het wel twee weken bij dezelfde vier mensen houden. Daarna mag u wisselen.
- **Samenscholingen** buiten worden beperkt tot maximaal vier personen.
- Er komt een **avondklok** tussen middernacht en 5 uur 's morgens. Essentiële verplaatsingen, zoals naar het werk of vanwege dringende medische redenen, kunnen wel.
- **Thuiswerk** wordt opnieuw verplicht voor wie dat mogelijk is. Wie niet per se op kantoor moet zijn, moet dus van thuis uit werken. Waar dat wel nodig is, moeten alles op alles worden gezet, zodat het in veilige omstandigheden kan.
- Dit jaar komen er in ons land **geen kerstmarkten**. Markten en kleine kermessen mogen wel blijven doorgaan, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten en brocantes zijn verboden.
- De protocols voor de **cultuur-, sport- en evenementensector** worden herbekeken. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
- Bij **sportwedstrijden** worden compartimenten gehalveerd

van 400 naar 200 toeschouwers bij professionele wedstrijden, of enkel met leden van hetzelfde huishouden bij amateurs. Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

Bovenop de door de gewone patrouillerende politie uitgedeelde dictatoriale geldboete van 250 euro voor het niet dragen van een totaal nutteloos mondmaskertje, schakelt de nationale regering van Alexandre De Croo met haar nieuwe fascistische maatregelen nog een versnelling hoger. Weliswaar ontsnappen de café-uitbaters nu aan een geldboete van 750 euro telkens een klant of een binnen wippende bezoeker van de toiletten gebruik maakt zonder dat totaal nutteloos mondmaskertje voor te binden.

Maar die fascistische bedreiging was blijkbaar onvoldoende want nu wil men elk sociaal contact zo veel mogelijk belemmeren. Het kan niet anders dan dat men de opzwellende kritiek tot in de kiem wenst te smoren. Cafés en restaurants, uitgerekend die plaatsen waar men vrij en ongedwongen van gedachten kan wisselen en informatie met elkaar delen, moeten dicht. Dat kan geen toeval zijn. Dit is opzet!

Alle andere maatregelen wijzen op dezelfde realiteit en fascistische agenda. Lees het lijstje maar eens goed! Het is duidelijk zoals reeds enkele keren geschreven op Nageltjes: wij leven in een heuse dictatuur. En het wordt steeds erger. De idioten die een kunstmatige massahysterie creëerden zijn zelf hysterisch geworden en zijn de trappers al lang verloren. Ze geloven in hun eigen onzinnige maatregelen. Tot daar aan toe.

Maar met hun waanzinnige dwangmaatregelen drijven ze ook een

tweespalt in de bevolking tussen de gelovigen en de niet gelovigen in de doelbewust geschapen onzinnige maatregelen. Het gaat niet lang meer duren of zelfs vrienden en vriendinnen gaan hiervoor op de vuist. De door pure oplichters geschapen waanzin zal grote psychologische, financiële en maatschappelijke gevolgen hebben. Want wie gaat de rekening voor al deze onzin betalen? De modale Vlaming natuurlijk. U en ik.

Wie anders zou omvangrijk steunpakket voor de getroffen zaken kunnen ophoesten dan de belasting betalende burgers? Op voorwaarde dat de als "steun" verpakte schadevergoeding inderdaad wordt uitgekeerd want veel beloven en weinig geven doet de zotten in vrede leven.

Het is duidelijk de bedoeling om ons aller vrijheid te beknotten en ons ook nog eens op te zadelen met de gevolgen van een waanzinnig wanbeleid. Om dezelfde redenen mogen er overigens ook geen nieuwe verkiezingen komen. Dit onland is totaal verziekt en rot tot op het bot. En zelfs daartegen protesteren mag niet meer. We leven in een heuse dictatuur!